

ONDERWEG ZONDER TE VERDWALEN

Ieder mens is onderweg, vanaf het allereerste levensmoment

Bezig met groeien en met ontdekken van ieders eigen unieke talent

Een kind in al zijn puurheid, vertelt ons ontelbare verhalen

De kunst van ons is om die op de juiste manier te vertalen

Niet volgens ingeslepen regels of vastgelegde patronen

Maar door oprechte aandacht en interesse te tonen

Laten we meelopen op zijn levenspad...en meekijken door kinderogen

Ons niet laten leiden door starheid, of door systemisch onvermogen

De hoofdweg kan voldoende zijn, maar hoe mooi om te ontdekken

Dat samen onderzoeken ons brengt naar frisse nieuwe plekken

Daar waar iemand een zijweg vindt...daar zeggen wij niet..."nee"

Daar zeggen wij..."wat interessant ik loop een stukje met jou mee"

Zodat jij daar niet zult verdwalen, en ik...ik kan jou hulp heel goed gebruiken

Met het zoeken naar jouw talenten, verborgen aan bomen of aan struiken

We struikelen en staan weer op...de weg is niet geplaveid

Maar laat de fouten ons iedere keer leiden naar nieuwe mogelijkheden

Om zonder oordeel te ontdekken, ons steeds weer te laten boeien

Door de ontelbare mogelijkheden om een kind te laten groeien

Om een kind te laten Leren, te Ervaren en te Experimenteren

En zo als mens in al zijn kracht steeds meer te kunnen Floreren

Pak het kind aan de hand...en laat hem zijn wereld vertalen

**Samen, met het eigen kind in jou, met de veiligheid van onze ervaring, met
vertrouwen in elkaar.....Zullen we zeker nooit verdwalen!!**